

Een dag bij...

Leerling Derek

Op de havo

Hallo, ik ben Derek, vijftien jaar en doof. Ik kom uit Rotterdam en verblijf doordeweeks op het internaat in Groningen, op de orthopedagogische behandelgroep. Op de groep leer ik beter om te gaan met moeilijke situaties in het dagelijks leven. Overdag ga ik naar de Kentalis Guyotschool, een school voor voortgezet speciaal onderwijs in Haren, ik zit in havo twee.



Dove klasgenoten

Ik heb gekozen voor de Kentalis Guyotschool, omdat ik er de havo kan doen. Bovendien ontmoet ik er veel dove leerlingen, zodat ik makkelijker kan samenwerken en niet eenzaam ben. Ik ga liever niet naar een horende school, ik vind het erg moeilijk om met horende jongeren te communiceren.



Tablet in de klas

Mijn hobby's zijn voetballen, gamen en computeren. Elke dinsdag, donderdag en in het weekend ga ik fitnesssen, zodat ik gezond en fit blijf. Ik wil later iets doen met wiskunde of scheikunde, daar ben ik goed in. Of iets met de computer; op internet vind ik veel informatie. Het is voor mij een soort bibliotheek. Ik zit op school in een pilotklas die werkt met tablets. Voor mij dus ideaal. Als ik geslaagd ben, ga ik terug naar Rotterdam, daar wonen veel van mijn vrienden. ■